

In het hart van de grootste wijnstreek van Frankrijk, op fietsafstand van de kust, ligt Montpellier. Ontdek de wirwar van middeleeuwse straatjes en verborgen pleintjes in deze bruisende studentenstad en strijk neer op een zonnig terras met een goed glas wijn.

Tekst Kira van Slooten

UNSPLASH / MORGANE LE BRETON

DENNIS SWIATKOWSKI

bonjour
MONT
PELL
LIER



Salsadansen tijdens de zonsondergang bij Place du Peyrou



Hôtel Richer de Belleval, met tegen het plafond popart van Jim Dine



Église Saint-Anne

UNSPASH / CONSTANT LOUBIER



Een van de gezellige straatjes in het historische centrum

Montpellier barst van de leuke barretjes en vrijwel alles is op loopafstand



iet alleen de locatie aan de Middellandse Zee, maar ook de ontspannen sfeer en rijke cultuur maken Montpellier tot een ideale bestemming voor een stedentrip. In de vroege avonden, als de zon langzaam begint te zakken, lopen de terrassen van de historische binnenstad vol. In het warme zuiden van Frankrijk speelt het sociale leven zich buiten af. Aan de bar bestelt een oudere heer, voorzien van keurige hoed en aktentas, een aperitief. Hij babbelt even met de barman en neemt dan met zijn boek buiten plaats. Aan de tafel naast hem zit een groepje studenten te kletsen. Er schuiven steeds meer mensen aan. De avond is nog jong en het zal hier nog uren gezellig druk zijn.

Studentenstad

Vorig jaar werd Montpellier door de website L'Étudiant uitgeroepen tot de beste studentenstad van Frankrijk en het is niet moeilijk te bedenken waarom ze zich er zo thuis voelen. Het leven is niet zo gehaast en anoniem als in grote

steden als Parijs en het nabijgelegen Marseille. Bovendien barst Montpellier van de leuke barretjes en is vrijwel alles op loopafstand. De universiteit is een van de oudste ter wereld. De geneeskundefaculteit stamt uit 1220 en nieuwsgierige bezoekers zijn welkom om een kijkje te komen nemen. Pak dan meteen ook de gotische kathedraal mee, waaraan de faculteit grenst.

Daarna duik je het autovrije doolhof van smalle straatjes in. Het oude gedeelte van de stad, genaamd L'Écusson, laat zich het beste verkennen door er zonder plan rond te struinen. Laat je verrassen door leuke boetiekjes en delicatessenzaken, maar ook door *les hôtels particuliers*, de voormalige woonpaleizen van de hogere klasse. In de zeventiende eeuw was Montpellier hoofdstad van de regio, wat allerlei rijkelui naar de stad trok. Er werd ook goed geld verdiend met de wijnbouw en die rijkdom is terug te zien in de statige panden. montpellier-france.com

Slapen in een paleis

Vijfsterrenhotel Richer de Belleval opende in 2021 in zo'n *hôtel particulier* aan het romantische Place de la Canourgue, een plein met fontein en bloementuin. Het gebouw heeft ook nog een tijd dienstgedaan als stadhuis. De brede trappen, die in de zeventiende eeuw zo werden gebouwd dat de dames elkaar er in hun wijde jurken soepel konden passeren, kwamen later goed van pas voor de huwelijken die er werden voltrokken. De voormalige trouwzaal is nu een bar, waar het plafond versierd is met een kunstwerk dat de Belgische kunstenaar Jan Fabre speciaal voor het hotel maakte. ►

De patio met bistro van
Hôtel Richer de Belleval



Fransen nemen de tijd om te
genieten en bij dat goede eten
hoort ook een goed glas wijn

KITA VAN SLOOTEN



Op de trappen van de Sint-Rochuskerk
in de populaire uitgaanswijk L'Écusson
zitten graag studenten

KITA VAN SLOOTEN

De biologische wijngaard
Domain Saint Jean de l'Arbousier



Het hotel telt twintig prachtig ingerichte kamers en twee restaurants, waaronder het sterrenrestaurant Jardin des Sens dat gerund wordt door de gelauwerde tweelingbroers Jacques en Laurent Pourcel. Montpellier heeft zeven restaurants met een Michelinster en nog heel wat plekken die daartegenaan schurken. Fransen nemen de tijd om te genieten en bij dat goede eten hoort ook een goed glas wijn. En laat Montpellier nou deel uitmaken van Languedoc-Roussillon, de grootste wijnstreek van Frankrijk. Van chenin blanc tot chardonnay en van grenache tot syrah, je vindt het hier allemaal.

hotel-richerdebelleval.com

Wijn en plezier

Er zijn talloze wijnmakers die proeverijen aanbieden, maar wie een echt bijzondere zomeravond in Zuid-Frankrijk wil ervaren, reist met taxi of (huur)auto af naar Domain Saint Jean de l'Arbousier, een kwartiertje buiten de stad. Bij deze biologische wijngaard is het elke vrijdag in juli en augustus groot feest: liveoptredens, foodtrucks en ruimte voor maar liefst achttienhonderd man, waarvan slechts een klein deel toerist is. Aan de bar wordt uiteraard de eigen wijn geschonken en mensen die met camper arriveren mogen gratis op de wijngaard overnachten.

Binnen de stadsgrenzen wordt ook wijn gemaakt. Château de Flaugergues is zo'n plek. Op het eerste gezicht is het niks meer dan een rustige binnenplaats met restaurant, maar in de hoek is een kleine trap naar boven, waar je dan plots een flinke tuin en het kasteel ziet opdoemen. Al tien generaties wordt het gigantische landhuis bewoond door de familie Colbert. Met een gids mag je binnen een kijkje nemen. De vrouw des huizes groet vriendelijk wanneer ze bezoekers in

haar adellijk aangeklede hal kruist.

Achter het kasteel zijn de wijngaarden, maar er wordt hier meer dan alleen druiven verbouwd. Olijven bijvoorbeeld, maar ook paddenstoelen die ze kweken in de ondergrondse Duitse bunker, die is achtergebleven in de tuin. De Engeltalige tour is elke dag om halfvier 's middags, met na afloop een wijnproeverij. Het kasteel is tien minuutjes fietsen van het centrum. Fietsen ja, want naast wandelen en gebruikmaken van de vrolijk gekleurde trammetjes is dat helemaal niet zo'n gek idee in Montpellier.

Zo kun je even buiten het centrum op ontdekkingsstocht bij Marché du Lez, een voormalig industriegebied waar nu foodtrucks, tweedehandswinkeltjes, ateliers en een foodhal te vinden zijn. Op doordeweekse dagen onderbreken Fransen hun werkdag om hier te lunchen, want de gemoedelijke en mediterrane sfeer en het ruime aanbod aan eten verleiden iedereen. In het weekend is ook het dakterras geopend en is Marché du Lez een ontmoetingsplek voor vrienden, die lekker lang brunchen en dan een potje petanque spelen.

domaine-arbousier.fr | flaugergues.com | marchedulez.com

De piramides van Frankrijk

Vanuit de stad kun je na een fietstocht van een klein uurtje al op het strand neerploffen en een verfrissende duik nemen in de Middellandse zee. De route is heerlijk simpel: volg het fiets- en wandelpad langs riviertje de Lez en je komt vanzelf uit bij Palavas-les-Flots, het makkelijkst bereikbare strand. Onderweg passeer je grazende paarden, kleine haventjes en als kers op de taart een grote kolonie roze flamingo's die in natuurgebied Étang du Méjean leven als goden in Frankrijk. Wie nog wat verder fietst, kan andere badplaatsen ontdekken. Architectuurliefebbers trappen door tot aan het futuristische La Grande-Motte, een kustplaats die eind jaren zestig in het leven werd geroepen, omdat de toenmalige president Charles de Gaulle de Franse kust wilde ontwikkelen. Het beviel hem niet dat zo veel toeristen doorreden naar Spanje, dus werd architect Jean Balladur aangesteld om een verlaten en moerassig gebied om te toveren tot een badplaats van allure.

Balladur raakte tijdens een reis naar Mexico geïnspireerd door de precolumbiaanse piramides die hij daar zag. En zo rezen er ook aan de Franse kust grote piramides uit de ►

Op vrijdag is het bij de biologische wijngaard groot feest met foodtrucks en optredens

Op het zeven kilometer lange
zandstrand is genoeg plek om je
handdoekje te spreiden



Een van de strandopgangen
in La Grande-Motte

KITA VAN SLOOTEN

Verken de stad wandelend, fietsend
of pak zo'n vrolijk trammetje



KITA VAN SLOOTEN



La Paillote Bambou

Een van de witte piramides van badplaats La Grande-Motte



Lekkeres kaasjes bij Fromagerie Origine

Blikvanger van de stad: l'Arbre Blanc



PEXELS / ADRIEN OULICHON

Montpellier heeft meerdere boeiende musea en ook veel pittoreske markten

grond. Het is een bijzonder gezicht en elk wit gebouw heeft een net iets andere vorm. Het ene is hoekig en stoer, het andere juist rond en sierlijk. Ooit waren het enkel vakantie-woningen, maar inmiddels telt de badplaats negenduizend inwoners. In de zomer is het er een stuk drukker. Dan flanereren hier wel honderdduizend mensen langs de boulevard en het strand.

Op het zeven kilometer lange zandstrand is genoeg plek om je handdoekje te spreiden, maar nog fijner is het om bij een van de *paillotes* – Frans voor strandtent – een bedje te reserveren. Bij het stijlvol ingerichte La Paillote Bambou zit je goed voor een heerlijke lunch. De salades zijn een aanrader. En daarna lekker languit op een van de witte strandbedjes. Na zo'n lome stranddag keer je terug naar Montpellier om de dag af te sluiten met fingerfood en cocktails op het dakterras van l'Arbre Blanc. Wat moderne architectuur betreft is deze 'witte boom' sinds 2019 de blikvanger van de stad. Op de bovenste verdieping van het 56 meter hoge gebouw is een hippe rooftopbar met uitzicht over Antigone. Deze wijk uit de jaren tachtig is geïnspireerd op de oude Grieken, met veel pilaren, kroonlijsten en symmetrische pleinen.

ot-palavaslesflots.com/nl | lagrandemotte.com
lapaillotebambou.com | larbre-restaurant.fr

Zonsondergang in het park

In Montpellier schijnt driehonderd dagen per jaar de zon. Mocht het een dagje regenen, dan zijn er heel wat boeiende musea in de stad. Ook ideaal als je op een zomerse dag even verkoeling zoekt. Musée Fabre heeft een imponerende kunstcollectie die reikt van middeleeuwse tot moderne kunst. Wie geïnteresseerd is in hedendaagse kunst gaat naar MO.CO., terwijl het Pavillon Populaire mooie fotografie-exposities heeft. Deze zomer kun je er werken van Gabriele Münter en Eudora Welty zien, twee belangrijke vrouwen uit de kunstwereld van de vorige eeuw.

Naast een breed aanbod aan musea zijn er ook veel markten in de stad, waar inwoners hun verse, lokale producten inslaan. De meest pittoreske is zonder twijfel Marché des Arceaux, die elke dinsdag- en zaterdagochtend onder de bogen van een achttiende-eeuws aquaduct te vinden is. Mensen uit de buurt komen hier samen, praten even bij naast de groentekraam of drinken op het terras een koffie. Niet alleen roept deze plek direct een vakantiegevoel op, je



Lunch in het weekend bij Marché du Lez

kunt hier ook de lekkerste Franse kazen kopen.

Vlak bij de markt is Place du Peyrou, een geliefd park dat uitkijkt op de Arc de Triomphe; een kleinere versie van die in Parijs, maar niet minder mooi. In het park zelf is elke zondag een antiekmarkt, waar je kunt snuffelen tussen de brocante. Op zwoele zomeravonden trekt jong en oud naar de rand van het park, waar de zitplekjes naast een monumentale watertoren de beste plek in de stad vormen om de zonsondergang te zien. Terwijl de lucht oranje kleurt en de zon langzaam achter de horizon verdwijnt, is het genieten van de simpele schoonheid van het leven in Zuid-Frankrijk. ♥

museefabre.fr | moco.art | montpellier-france.com

HOE KOM JE ER?

Montpellier is makkelijk te bereiken met de trein: je neemt de Eurostar naar Parijs en stapt dan op de razendsnelle TGV naar het zuiden. Vanuit Amsterdam ben je er dan in acht uur. Daarnaast vliegen zowel KLM als Transavia rechtstreeks naar Montpellier. Ben je met de auto op vakantie in Zuid-Frankrijk? Dan is deze stad ideaal om een dagje aan te doen. Vanwege werkzaamheden is rijden in het centrum deze zomer geen aanrader. Maak gebruik van de parkeerplaatsen aan de rand van de stad en reis eenvoudig met de tram naar het centrum.